

# Η κατάρρευση ενός έθνους: γεγονότα και επιπτώσεις



Το **Χ. Ι. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ**



Στον «ασθενή» που λέγεται Ελλάδα επιβάλλονται μέτρα-θηλιές, εικονικές θεραπείες και σίγουρες συνταγές για την ολοκλήρωση των σχεδίων εξόντωσης των πολιτών μιας χώρας που βουλιάζει και αναζητεί... καπετάνιο

**Π**ολύ πριν παραδειχτεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ότι έκανε λάθη στην υπολογισμό των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών στην περίπτωση του πρώτου σχεδίου διάσωσης στην Ελλάδα το 2010, οι περισσότεροι οικονομικοί παρατηρητές γνώριζαν ότι το σχέδιο θα αποτύχει: ήταν ένα «σχεδίο» περισσότερο ευθυμιογενές παρά την επιθυμία να υπερβληθεί σε τιμωρία ένα «σπάταλο» κράτος-μέλος της Ευρωζώνης και την ανάγκη να προστατευθούν τα ευρωπαϊκά τραπεζικά συμφέροντα και πολύ λιγότερο με ένα καλά μελετημένο στρατηγικό σχέδιο για την επίλυση μιας οικονομικής κρίσης σε μια περιφερειακή χώρα, που ουσιαστικά αντιστοιχούσε σε μια δομηκή κρίση του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος στο σύνολό του.

Αναλύσεις με πολιτικούς προσανατολισμούς και με ιδιαίτερη οξύτητα πνεύματος μπορούσαν επίσης να δουν ότι το λεγόμενο σχέδιο «διάσωσης» βρισκόταν σε αρμονία με το παρόλογο νεοφιλελεύθερο πείραμα κοινωνικής μηχανικής που καθόδηγαν οι αρχηγοί των παγκόσμιων χρηματοδοτικών οργανισμών (ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα) τα τελευταία 55 χρόνια, περίπου, ανεξάρτητα από γεωγραφική περιοχή και εγχώριες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες.

**Φονταμενταλιστές της αγοράς**  
Πράγματι, η διεξαγωγή ενός ακραίου νεοφιλελεύθερου κοινωνικοοικονομικού πειράματος συνιστά ένα καθοριστικό σημείο της σύγχρονης πολιτικής εποχής, που επιδιώκεται από τους φονταμενταλιστές της «ελευθέρης αγοράς» με το ίδιο φανατικό ζήλο που χαρακτηρίζει κάποτε στο έργο της Κομιντέρν η διάδοση του σοβιετικού κομμουνισμού. Και ακριβώς όπως ο σοβιετικός κομμουνισμός, ο παγκόσμιος νεοφιλελευθερισμός έχει δημιουργήσει μια διτοπία, η οποία, όπως επισημάνει πολλά χρόνια πριν ο Βρετανός πολιτικός φιλόσοφος Τζον Χέκλι στο βιβλίο του «Η αναπλήσιμη αυγή. Οι απαιτήσεις του παγκόσμιου καταπιεσμένου» (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πλέσι, 1999), προκάλει ολόκληρη και βαθύτερη οικονομική κρίση και χρηματοοικονομική κραινασμία και μεγαλήματα

**Ολοκαύτως στον γκερέμο...**  
Σε λιγότερο από δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του πρώτου σχεδίου διάσωσης, και με όλους τους σχετικούς οικονομικούς και βαθύτερους οικονομικούς κρίσεις και χρηματοοικονομική κραινασμία και μεγαλήματα



νεργίας αυξήθηκε κατά περίπου 30% το ΑΕΠ συρρικνώθηκε πάνω από το 6% σε επίσημη βάση, το χρέος αυξήθηκε κατά περίπου 60 δισ. ευρώ, με την αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ να υπερβαίνει το 170% τον Δεκέμβριο του 2011, η ανισότητα και η φτώχεια διευρύνθηκαν εντυπωσιακά, οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα, ένα δεύτερο σχέδιο «διάσωσης», ύψους 130 δισ. ευρώ τέθηκε σε ισχύ με ακόμη πιο σκληρούς όρους δημοσιονομικής προσαρμογής από την πρώτη συμφωνία. Αλλά η προσαγωγή αυτή είναι χαρακτηριστική εξ αρχής του τρόπου προσαρμογής της ελληνικής κρίσης από τη λεγόμενη «τρίκα» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΔΝΤ και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα): όσο πιο σφοδρά άρρωστος γίνεται ο ασθενής ή το φάρμακο που συνταγογραφούν οι ταρσαλάνοι γιατροί της Ε.Ε. και του ΔΝΤ τόσο μεγαλώνει η νόσος που χορηγείται στην επόμενη σύνθεση της θεραπείας.

**Ολοκαύτως στον γκερέμο...**  
Σε λιγότερο από δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του πρώτου σχεδίου διάσωσης, και με όλους τους σχετικούς οικονομικούς και βαθύτερους οικονομικούς κρίσεις και χρηματοοικονομική κραινασμία και μεγαλήματα

πό το 170% προς το τέλος του 2011 στο 156% προς το τέλος του 2012 (έπειτα από ένα σημαντικό κύμα στα πρώτες βδομάδες κρατικών ομολόγων), αλλά ακραφάρωσα έναντι στο 160,50% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2013, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη μη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Μάλιστα, το καλύτερο σενάριο που μπορούν να φανταστούν οι διεθνείς δανειστές της χώρας είναι ότι το χρέος της Ελλάδας θα μειωθεί στο 120% το 2020, ποσοστό που απειεί ελάχιστα από το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν το δημόσιο χρέος στο τέλος του 2009.

Λόγω των βραδύτατων περιπεπαιών προσαρμογής, το δημόσιο σύνταγμα υφείλεται να συνεχίσει να καταρρέει και τα δημόσια σκεύη βρισκόμενα σε άθλια κατάσταση, με πολλά από αυτά να αδυτονούν εδώ και δύο χρόνια να αγοράζονται περπατώντας θέρμας.

Όπως συμβαίνει πάντα σε περιόδους μεγάλης οικονομικής κρίσης, η μεταναστεύση έχει αυξηθεί ρα-

γδαία στην Ελλάδα. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, η μεταναστεύση Ελλήνων προς τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 73% μεταξύ 2011 και 2012. Με αυτούς τους ρυθμούς μεταναστεύσης και με δεδομένη την αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας λόγω της περαιτέρω επιδείνωσης της οικονομίας στο βαθμό που συνεχίζονται τα μέτρα λιτότητας των τελευταίων 5-4 ετών και τη μόνη σταθερή ροή εργαζομένων, ονειρεύονται μεταναστών από χώρες όπως το Πακιστάν και το Αργεντινά, η Ελλάδα, σε περίπου μια δεκαετία από τώρα θα είναι μια χώρα με φτωχό, ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό και πληθυσμό που θα απολείται κυρίως από πλικιωμένους και μετανάστες.

Εν ολίγοις, η διάσωση του ευρώ και το νεοφιλελεύθερο πείραμα βασιζόμενα στα οικονομικά ιδεών-ζήτη, όπως πολύ ουσιαστικά χαρακτηρίζει τη νεοφιλελεύθερη οικονομική οκείνη ο Αυστραλός οικονομολόγος John Quiggin στο βιβλίο του με το ομώνυμο τίτλο «Zombie Economics» (ισοθιτικός σίκος Princeton University, 2010), μετατρέπουν την Ελλάδα σε οικονομική και κοινωνική έρημο.

**Στις πλάτες του Αού**  
Οστόσο, όπως περιγράφει, οι αξιωματούχοι του ΔΝΤ και της Ε.Ε. παραμένουν εν όψει της συνεχόμενης και ανελέητης καταστροφής απλά προσπιλωμένοι στις πολιτικές που ευθύνονται για την κατάρρευση της Ελλάδας – και παρά την παραδοχή του ΔΝΤ ότι υποτίμησε τον αντίκτυπο της λιτότητας στην ελληνική οικονομία και κοινω-



τούτου, η απασχόληση αναμένεται να δεχθεί ακόμη ένα πλήγμα, με το επίσημο ποσοστό ανεργίας να σκαρφαλώνει στα αίθρια πάνω από το 28% έως το τέλος του 2015.

Φυσικά, καθώς συρρικνώνεται το ΑΕΠ και παρά τις συνεχείς αυξήσεις φόρων, μειώνεται τα έσοδα του κράτους. Εξ, ενάμιση χρόνο μετά το δεύτερο δανειακό πακέτο για το ποσό ύψους 130 δισ. ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει στην τρίτη αναθεώρηση του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα (Ιούλιος 2013) ένα νέο χρηματοδοτικό για το 2013-2014 (το οποίο αποδίδει στην υπέρβαση των εσόδων) για το σύστημα της υγιονομικής περιβληής και στις καθυστερήσεις στην είσοδο των φόρων ακίντης προσαρμογής της τάξης των 2 δισ. ευρώ ή το 0,5% του ΑΕΠ, ενώ το κενό χρηματοδοτικό για το 2015 θα είναι πάνω από το 1,75% και πάνω από το 2% του ΑΕΠ το 2016.

**Καπετάνιος για τρικυμία...**  
Αναμφίβολα, η ελληνική οικονομία θα χρειαστεί περαιτέρω χρηματοδότηση στο όμοιο μέλλον και ως εκ τούτου επιπλέον μέτρα λιτότητας, τα οποία θα προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών μέσω βαθύτερων περικοπών με μισθούς και συντάξεις και μεγαλύτερο «κάρημο» ήπιους, από τις ήδη σκελετωμένες κοινωνικές δημόσιες υπηρεσίες.

Τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή εμφανίζουν σημαντική επιδείνωση στον δείκτη βιοπονητικής παραγωγής και οικοδομικής δραστηριότητας για τον Μάιο του 2013 έναντι του Μαΐου του 2012, αντίστοιχα της τάξης του 4,6% και του 19,8%, αντίστοιχα. Ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο κατέρρευσε πίσω της τάξης του 12,9% τον Απρίλιο του 2013 έναντι



ωνικές παροχές και οι αξιοπρεπείς μισθοί αποστερούν προοπτική της οικονομίας.

Η κρίση του δημόσιου χρέους χρησιμοποιείται ως μια εκδοχή για τη διάλυση ουσιαστικά αναπτυκτικού κοινωνικού κράτους, για το ξεπούλημα των κερδοφόρων δημοσίων επιχειρήσεων και των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, τη στέφρα βασικών δικαιωμάτων στον κόμο της εργασίας και τη δημιουργία μιας χώρας μισανίας – και όλα αυτά με τη στήριξη ενός σημαντικού τμήματος του ελληνικού βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού κεφαλαίου και τη βοήθεια της εγχώριας πολιτικής ελίτ, η οποία από την έναρξη της κρίσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε δικτατορικά μέτρα προκειμένου να υλοποιήσει τις εντολές των ξένων πιστωτών της χώρας.

**Μία «success»... θηλιά**

Η Ελλάδα είναι ένας ασθενής που πεθαίνει. Οστόσο, ο Έλληνας πρωθυπουργός προσπαθεί τελευταία να εμφανιστεί στην Ελλάδα ως μια «ιστορία επιτυχίας», προσθέτοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη δολιχική σχέση μεταξύ του ελληνικού πολιτικού κατεστημένου και των αρκτεκτόνων της καταστροφής της χώρας. Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία αναγνώριση α-ποδείξει ότι η Ελλάδα, όπως δήλωσε σχετικά πρόσφατα στην εφημερίδα «Guardian» (11 Μαρτίου 2013) ο περβότος νεοφιλελεύθερος υπουργός Οικονομικών Γιάννης Σκουρβάς, έχει ξεπεράσει τα εμπόδια της («out of the woods»), ποσό μάλλον ότι έχει εξουλιχθεί σε μια «ιστορία επιτυχίας».

Πρώτον, η Ελλάδα παραμένει εγκλωβισμένη σε έναν φαύλο κύκλο χρέους - λιτότητας - ύφεσης. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά επιπλέον 5,6% το πρώτο τρίμηνο του 2013 και η οικονομία προβάλλεται να παραμείνει σε βαθιά ύφεση για όλη τη διάρκεια του 2013. Ως εκ

του Απριλίου του 2012. Κατά συνέπηση αποδείξει της επιδείνωσης της οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στην ίδια έκθεση που αναφέρθηκε προηγουμένως) αποκαλύπτουν ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν σημαντικά το 2013 (στο 30% στα τέλη Μαρτίου) έναντι του προηγούμενου έτους (18,7%).

«Η Μεγάλη Ύφεση ήταν μια παρά σκυρική με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα», έγραψε πρόσφατα ο Floyd Norris σε άρθρο του στην εφημερίδα «New York Times». Μάλιστα, το Levy Economics Institute της Νέας Υόρκης ξεκινά την πρόσφατη δημοσιευμένη οικονομική ανάλυσή του για την ελληνική οικονομική κρίση με αυτή την αναφορά, αποδεικνύοντας στην πορεία της ανάλυσής του α-κριβώς έτσι ακριβώς τα πράγματα.

Τι συνεπάγεται αυτό πολιτικά; Τι η χώρα μπορεί πλέον να ελπίζει σε σωτηρία μόνο με την εφαρμογή μεγαλήματων και ριζοσπαστικών λύσεων, που μπορεί να κατηγοριοποιηθούν σε δύο γενικά ενταλματικά σχήματα: είτε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός νέου Σχεδίου Μάρσαλ (και ενδεχομένως του υπολοίπου Νότο) είτε στην έξοδο από το ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις, απαιτείται ηγεσία και όραση, ποσά που απουσιάζουν σήμερα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υλοποίηση Ε.Ε.

Το παρόν άρθρο αποτελεί περίληψη ενός κειμένου πολιτικής που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από το Levy Economics Institute με τον τίτλο «A Failure By Any Other Name: Διαθέσιμο στα αγγλικά στο [http://www.levyinstitute.org/pubs/rn\\_13\\_6.pdf](http://www.levyinstitute.org/pubs/rn_13_6.pdf)